

# Ramlaklev

## Svindlande utsikt från Billingskanten

Från Ramlaklev kan man spana in Valle härads härlighet från ovan. Här ser man Hornborgasjön i sydväst och Kinnekulle i nordväst. Klara dagar kan man till och med urskilja Skara domkyrkas torn.

**Stigen upp för Billingen** går igenom ganska opoetiska produktionsskogar men när man väl är framme blir himlen stor. Nedför mörka diabaspelare stupar berget tvärbrant så att det isar i magen. Här kan man betrakta gränsen mellan *Billingslutningens* karga barrskogar och *Vallebygdens* bördiga kulturlandskap.

Liksom alla sådana här platser kallas Ramlaklev för ättestupa, och det är lika osant här som på andra ställen att folk skulle ha hivat ut sina gamla för stup. En annan lite osäker faktauppgift är att jätten Ramunder bodde här. Han var omtyckt av folket i bygden, men det var en sak han inte kunde tåla: ljudet av kyrkklockorna i *Varnhem*. Efter många söndagars plåga kastade han en sten mot *Varnhems kyrka*. Den nådde inte fram utan blev liggande på *Hålltorps gårde*, och sprängdes 1903 när järnvägen byggdes. Efter honom kallas berget också *Ramunderberget*. För den som vågar undersöka klintkanten nerifrån ska Ramunder gå att hitta här, förstenad till en stenstod på gamla dar.



I hålvägen öster om Ramlaklev står en äkta jätte, känd som Billings största gran. Död sedan några år men det gör den inte mindre viktig för skogens invånare – snarare tvärtom.

**Miss a inte:** Om man fortsätter hundra meter på leden efter utsiktsplatsen kommer man till den ståtliga Ambjörnstorps jättegran, som man behöver vara minst tre för att omfamna. Granen är den största kända på Billingen, och står i en bergsklyfta som skulle anstå vilka troll och rövare som helst, med tjocka mörkgröna mossmattor.

**Hitta hit:** Strax öster om Varnhem på väg 49 finns en skylt mot Ljungstorp. Fortsätt på vägen tills du kommer till bygdegården. Här kan du parkera och följa de orangemarkerade pinnarna upp på den gamla banvallen. När stigen delar sig, följ pilen mot Torp så kommer du efter ett par kilometer till Ramlaklev.

**Bästa matsäcksplatsen:** Den självklara är förstas utsiktsplätten vid Ramlaklev, men det är inte helt avslappnat att låta barn springa fritt vid tvärbranten. Har man skuttiga barn med sig är det kanske bättre att slå sig ner vid jättegranen och låta dem rumla och ramla i trollskogen där.



Ordet "klev" kommer ur isländskans klev som betyder brant klippa, och som även engelskans cliff kan spåras ur.

