

# Amundtorps skeppssättning

*Gedigen stenbåt med pampig vy*

Om du fortsätter från Varnhem mot Broddetorp märks det att de här bygderna har en lång historia. Vid Amundtorp ligger en skeppssättning, omgiven av flera järnåldersgravar med vidsträckt utsikt.

**Det känns som ett väl valt ställe** för en sista resa, den frodiga kullen där slätten öppnar sig bort mot *Hornborgasjön*. Sjöutsikten var antagligen betydligt större när gravarna kom till, någon gång omkring 400–550 e.Kr.

Skeppssättningar tolkas som att man ville ge den döde en båt för att komma till dödsriket, och detta är en mycket välgjord båt med jämnt utställda stenar. Bakom den ligger flera gravar med olika former, bland annat tre domarringar. Tidigare trodde man att domarringar fungerade som rättegångsplatser, men fynd av brända ben, nålar och annat härifrån Amundtorp bidrog till en ny tolkning av dem som gravar.

Om du sedan fortsätter längs vägen mot *Broddetorp* gör sig historien snart påmind igen. På höger sida ligger ett stort bronsåldersröse. Det går bra att gå in i fårhagen och titta närmare på röset och två domarringar bortom det.



**Hitta hit:** Någon kilometer söder om Varnhem längs vägen mot Broddetorp står en pil mot Amundtorps forn lämning, och här finns en parkering vid vägen. Man kan känna sig lite närgången när man fortsätter till fots in genom en gård men till höger om ladugården finns en trätappa som leder snabbt upp i hagen och pilar mot gravarna.

**Missa inte:** att ta en promenad i fina betesmarkerna runtom gravarna. Här finns också en dramatisk grop efter ett gammalt kalkbrott.



Vid Amundtorp finns Skara kommuns enda bevarade skeppssättning. Denna båt till dödsriket byggdes för 2 500 år sedan.