

PILGRIMSLED SKARA-HUSABY 23 KM



Välkommen på en 23 km vandringsled. Pilgrimsleden är en del av pilgrimsleden mellan Nidaors (Trondheim) i Norge och Santiago de Compostela i Spanien. Beskrivningen är gjord i riktningen Skara-Husaby.

Vandringen går i skogar, på vägar, i lummiga dalar och förbi öppna fält. På vägen passerar du Mariedals slott och flera tidigmedeltida kyrkor som Skara domkyrka, Ova kyrka och Skälvums kyrka. Målet är Husaby, där Sveriges förste kristne kung Olof Skötkonung döptes. Sommartid kan du kombinera vandringen med museitåget i Skara som passerar leden vid Myråsen och Dala kvarn.

1. Skara. Biskopssäte för Skara stift. Skara domkyrka invigdes 1150. Murarna av en äldre stenkyrka från 1000-talet har hittats i kryptan. Under domkyrkans höga gotiska valv finns romanska reliefer av Skaramästaren och glasmosaiker av Bo Beskow.

Gå ut genom kyrkans norra port och vandra sedan förbi biblioteket, snedda genom biblioteksparken och fortsätt vidare nordväst ut ur staden.

2. Planteringen. Missionkyrkans sommargård. Här erbjuds bangolf och kaffeservering sommartid, och även övernattningsunder enklare former.

3. Märskabäcken. Lummig ravin som inbjuder till kafferast i grönskande omgivning. Härifrån har man också fin utsikt åt söder, med domkyrkotornen i fjärran. (Om du vill ta museitåget tillbaka till Skara viker du av till vänster på grusvägen och sedan höger på den asfalterade vägen. Då kommer du till den lilla perrongen vid Tveta station).

4. Myråsen Denna lilla by består av en klunga av hus som växte upp vid den smalspårigajärnvägen. Sommertid ordnar järnvägsföreningen tågturer till Lundsbrunn, med möjlighet till avstigning vid denna hållplats.

5. Bissdrågen Medeltida gårdsnamn som anspelar på att biskopens följe



Leden är utmärkt med Sankt Olofskorset

drog förbi utanför, på vägen mot biskopsborgen i Husaby.

6. Dala kvarn och Lundsbrunn. Lundsbrunn är en anrik kurort dit människor vallfärdat ända sedan 1724 för att dricka av det hälsobringande vattnet. Här har museijärnvägen från Skara sin slutstation, men det går även att stiga av strax innan vid Dala kvarn.

7. Sörbodalen. Mariedalsåns lummiga vindlingar i bäckravinen ger en nästan tropisk växtlighet. Leden korsar ån åtminstone sex gånger. Njut av friden!

8. Mariedals slott. Barockslott, vars utseende bevarats i stort sett oförändrat till våradagar. Slottet är privatägt och allmänheten äger inte tillträde.

9. Ova kyrka. Kyrkan har medeltida ursprung vilket syns i exteriören. Den äldsta delen sägs ha varit ett bönekapell till Gudvalla kloster, ett cistercienserkloster som enligt legenden skall ha legat här.

10. Skälvums kyrka. Uppförd ca 1135. Kyrkan räknas som en av skarastiftets märkligaste och en av de bäst bevarade romanska kyrkorna. Reliefer av stensemästaren Othelric.

11. Göttorps by. Välbevarad så kallad rundby, uppkommen runt ett betydande vägshål. I skogspartiet bakom byn finns ett vindskydd med möjlighet till övernattningskiosk.

12. Husaby. Enligt traditionen var det just här som Olof Skötkonung lät döpa sig för precis tusen år sedan. Husaby källa är också kallad S:t Sigfrids källa. Kungligheter har ristat in sina namn i sandstenskleven. Hembygdsföreningen serverar kaffe. Säsongsöppen kiosk.

Fortsätt nedanför källan till Tusenårsaltaret. Det uppfördes år 2000 vid Svenska kyrkans stora firande av Tusen år av tro. Byggt av trehundra stenar från församlingar i Skara stift. Alla stenarterna på Kinnekulle finns med: urberg, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskiffer och diabas. Varje år på Pingstdagen framförs här mässan Toner från en källa. Husaby kyrka är från 1100-talet. De två bastanta tornen är från 1000-talet. I taket avbildas profeter, apostlar, kyrkofäder, evangelisterna, och scener från Jesu liv.

Leden är en del av pilgrimsleden mellan Nidaros (Trondheim) i Norge och Santiago de Compostela i Spanien.